

Zondagsbrief

5^e jaargang, nummer 32

Zondag 7 januari 2024

Kleur van de zondag: wit



Mededelingen

Een frisse (en wat natte) start

Zo aan het begin van het nieuwe jaar is er voor de meesten van ons een nog lege agenda en soms ook nog een paar dagen vrije tijd. Bij mijn bescheiden lijstje goede voornemens, zat ook deze: even een frisse start met een ander bijbels dagboekje. Zoekend door de kast viel mijn oog op een oude favoriet van Henri Nouwen (Brood voor onderweg). Waarvan ik dag 1 graag met jullie deel: "Iedere dag brengt iets onverwachts, maar je moet er wel voor openstaan, anders voel je het niet aankomen. Laat het onverwachte van elke dag onbevangen bij je binnen, of het zich nu aandient als vreugde of verdriet. Het schept ruimte in je hart, een ruimte waarin we nieuwe vriendschappen kunnen verwelkomen. Zo leren we dankbaar te zijn voor het leven en dat te delen met anderen." Heel hartelijk dank voor alle ontmoetingen, die ik met u en jullie mocht hebben het afgelopen half jaar. Velen daarvan waren voor het eerst bij de kennismakingen thuis. Ook dit jaar hoop ik dit voor te zetten (met de prettige hulp van Gea Bloemendal, die de afspraken voor mij maakt). Ook dank voor alle hartverwarmende kerst- en nieuwjaarswensen, die ik en mijn gezin, via mooie kaarten, mails of appjes mochten ontvangen.

Ds. Loeki van der Laan

Nieuwjaarsdienst: zondag 7 januari, inloop met koffie 9.50 uur!!

Als wijkgemeente ZuidWest willen we in de eerste kerkdienst van 2024 graag van start gaan met ontmoeting en nieuwjaarswensen. Daarom een wat ander ritme en aanvangstijd dan gewoonlijk komende zondagochtend. Van **9.50 – 10.20 uur** is iedereen van harte welkom om met koffie en iets lekkers elkaar een gezegend nieuwjaar te wensen. Om 10.20 uur begeven we ons dan richting de kerkzaal voor een iets compactere kerkdienst vanaf 10.30 uur. Het thema van deze dienst is een frisse start. We lezen uit Psalm 1 en Galaten 5,13-25. Op de stoelen of banken vinden jullie bij binnenkomst een wenskaart met pen. Het idee is om hier een mooie wens op te schrijven. Al deze goede wensen zullen we tijdens de dienst verzamelen om deze later bij de uitgang willekeurig weer mee te geven. Zo ga je niet alleen met de zegen naar huis, maar ook met een wens. Die natuurlijk ook altijd weer aan een ander doorgeven mag worden.

Allemaal van harte welkom,

ds. Loeki van der Laan

Nascholing

In de komende week verblijf ik vanwege een nascholingsprogramma in het klooster van Helvoirt. Deze retraite vormt een vast onderdeel van de driejaarlijkse cursus, die ik in dit kader volg. Deze week zal ik mij, samen met collega's, verder verdiepen in de charismatische theologie. In voorkomende gevallen zijn mijn collega's van ZuidWest beschikbaar om waar te nemen.

Hartelijke groeten,

ds. Loeki van der Laan

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar mevrouw W. Tollenaar, Paddestoelenlaan 4.

VIS-activiteit: ZINnige gesprekken



Vanaf 16 januari gaan wij van start met een drietal avonden voor de middengeneratie om in gesprek te gaan over 'leven & geloof'.

Als thema's hebben we gekozen

voor:

16 januari: 'groen gelovig: ZINvol?' Wat betekent een economie van 'genoeg' en hoe ziet 'genieten van genoeg' eruit?

30 januari: ZINnig werk. Ontleen ik zin aan mijn werk (wel of niet betaald)? Wat betekent dat voor mijn identiteit?

13 februari: ZIN&balans. Hoe houd ik de balans in mijn leven? Wat geeft werkelijk zin?



Tijd & locatie: van 20-21.30 uur in de Ontmoetingsruimte

Aanmelden: drs.jdehaan@gmail.com

We hopen op goede ontmoetingen, waarin we kunnen delen over wat relevant is in jouw leven. En ook op een ontdekkingsreis. Niet alleen vanuit elkaars ervaringen, maar ook door de ervaringen en wijsheid, die we vanuit de Bijbel meekrijgen. Mocht je nu niet bij de middengeneratie horen (net als wij), maar wel graag met zoiets mee willen doen: meld je dan ook aan! Bij genoeg deelname starten we dan later in het jaar met een nieuwe groep!

Ds. Coby de Haan & ds. Loeki van der Laan

Open kerk: van 4 januari - 15 februari is er op donderdagavond geen Open kerk. Op dinsdagmiddag en woensdagmiddag bent u van harte welkom. Op woensdagmiddag is er altijd een predikant aanwezig.

Vriendelijke groeten, *Karin de Jonge*

Herhaald bericht van de Algemene Kerkenraad en het College van Diakenen

Beste gemeente,

Namens de Algemene Kerkenraad en de Diaconie zijn we verheugd om twee kandidaten voor te stellen voor de functies van penningmeester en scriba van het CvD. Arco de Leede, beoogd penningmeester in het College van Diakenen, woont met zijn gezin op de Rozenbottelstraat 7 en is lid van De Open Hof, maar kerkt ook wel bij ICF. Dat laatste hangt samen met zijn internationale werkveld waarin hij (veelal christelijke) mensen uitzond en nu via een eigen bedrijf uitzendt naar Arabische en Aziatische landen. Zelf woonden ze ook vele jaren in Jemen. Arco is gestart met een stevige financiële opleiding maar is inmiddels in verschillende functies verbreed naar algemeen management.

Folkert Veenstra, beoogd scriba in het CvD, woont met zijn gezin aan de Gabriel Metsulaan 4, maar daarvoor vele jaren in West waar hij ook jeugdouderling en later beleidsouderling is geweest. Hij is lid van de wijkgemeente ZuidWest. Folkert is al tientallen jaren controller bij een Veens bedrijf en hier-te-stede goed bekend. Penningmeester lag wellicht voor de hand voor hem, maar hij was vlot bereid om scriba te worden, de spin in het web van ons College!

Als CvD zijn we bijzonder blij dat we uit elk van de wijkgemeenten nu zicht hebben op twee nieuwe bovenwijkse ambtsdragers. We gaan vervolgens – onder dankzegging – binnenkort afscheid nemen van Anton Brinkman en Ida Gaastra. In Samen Een zal binnenkort aan deze wisseling-van-de-wacht meer aandacht worden besteed. De bevestiging van Arco de Leede zal plaatsvinden in De Open Hof op zondag 14 januari. De bevestiging van Folkert Veenstra zal plaatsvinden in de Petrakerk op zondag 21 januari.

Eventuele bezwaren kunnen tot uiterlijk maandag 8 januari ingediend worden bij scriba@pkn-veenendaal.nl en voorzitter.diaconie@pkn-veenendaal.nl

Namens het College van Diakenen, Bert Geerken, voorzitter

Namens de Algemene Kerkenraad, Wim van Haeringen, scriba

Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Zondag 21 januari is er weer een afscheids- en bevestigingsdienst. De wijkkerkenraad is blij dat we in deze dienst in het ambt kunnen bevestigen:

Peter Pottjewijd, Oudeveen 51, als ouderling-voorzitter werkgroep Eredienst (hier was al langere tijd een vacature voor) en **Jolanda van Ewijk**, Schaffelaar 52, als jeugdouderling.

De ambtstermijn van Jolanda als jeugddiaken zit erop en zij vult nu graag de vacature in die nog openstond voor een tweede jeugdouderling.

We zijn ook heel blij dat de volgende ambtsdragers hun ambtstermijn willen verlengen:

Karin Boersema-de Jonge (pastoraal ouderling), Valleistraat 144

Anneke Geerken-Seiger (sectieouderling), Rimpelmos 15

Margreet Hagelstein-Mandersloot (ouderling met bijzondere opdracht), Camphuisstraat 10

Carla van Maasackers-Casius (ouderling-scriba), Boerenwaluw 3

Tine Stegenga-Burgers (ouderling-voorzitter werkgroep V.I.S.), Dijkstraat 162
Berry Veenhof (ouderling met bijzondere opdracht), Moederkruid 9
Bezwaren tegen de (her)bevestiging van één of meerdere gekozenen kunnen, schriftelijk en ondertekend, tot maandag 15 januari worden ingediend bij de scriba. Maar we hopen natuurlijk dat u net zo blij bent als wij dat er weer mensen bereid zijn gevonden zich in te zetten voor onze wijkgemeente! In dezelfde dienst zullen we afscheid nemen van **Roselie Minderhoud** als ouderling-voorzitter van de werkgroep Pastoraat en **Gert Landzaat, Thisine Rou** en **Theo Scheffer** als sectieouderlingen. Thisine zal onze wijkkerkenraad nog wel blijven vertegenwoordigen in de diensten in de verzorgingshuizen. Dat vinden we fijn! Voor deze taak zal zij herbevestigd worden.

Afscheid Anne Stelma

Eveneens in de dienst op 21 januari zullen we afscheid nemen van onze kerkelijk werker Anne Stelma-Ribberink. Fijn als u erbij kunt zijn om persoonlijk afscheid van haar te nemen.

Namens de wijkkerkenraad, Carla van Maasakkers, scriba

Bekendmaking doel vastenactie

De vastentijd begint op Aswoensdag, 14 februari 2024. We hebben jullie in november gevraagd om suggesties voor een doel voor onze vastenactie. Uit de inzendingen hebben wij een doel gekozen.

We willen jullie laten weten dat we dit jaar hebben gekozen voor het project 'Mercy Ships'.

Onze keuze is gevallen op dit initiatief om meerdere redenen. Naast de solide toelichting bij dit initiatief, zijn er verschillende personen uit onze gemeente verbonden aan dit doel en is het meermaals aangedragen. Mercy Ships beschikt overigens over een ANBI-registratie en een CBF-keurmerk, wat maakt dat er zicht is op goede besteding van de gelden.

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Elke dag, met elke operatie en elke patiënt, brengt Mercy Ships die droom in vervulling. NPO Zapp heeft hierover een interessante docu gemaakt genaamd 'Topdoks in de tropen', geschikt voor het hele gezin. Kijk het hier terug:

<https://npo.nl/start/serie/topdoks/seizoen-9/topdoks-in-de-tropen/afspelen>.

Esther Flier zal vanaf januari 2024 gaan werken als verpleegkundige op het schip dat in Sierra Leone aangemeerd ligt. Esther vertelt: "In 2020 kreeg ik de kans om samen met mijn vader Mercy Ships te bezoeken. Heel indrukwekkend en inspirerend om dat van dichtbij te mogen zien. Ik wist vrijwel direct dat ik hier ook een bijdrage aan wilde leveren na mijn studie HBO verpleegkunde.

Ik kijk er heel erg naar uit en ben dankbaar dat ik de kans krijg om mijn steentje bij te dragen aan de zorg voor de allerarmsten." We zullen tijdens de vastenactie contact zoeken met Esther, om onze gemeente vanuit eerste hand een indruk te geven van het goede werk van Mercy Ships.

Overigens staat het ziekenhuisschip niet op zichzelf. Aan land is ook een HOPE-center ingericht als poliklinisch centrum en verlengstuk van het schip, waar patiënten verblijven voorafgaand aan hun operatie en tijdens hun herstel. Om een beeld te geven van wat Mercy Ships met de opbrengsten van onze actie kan doen: een maaltijd in het HOPE-center kost €8, een week melk voor een baby €17 en een week vervoer naar het schip €70.

Laten we ook dit jaar ons best doen tijdens de vastenactie en zorgen voor een substantieel inzamelbedrag waarmee Mercy Ships patiënten in Afrika, die lijden aan diverse ernstige aandoeningen, hoop en genezing kan bieden.

De vastenactie-commissie

Van werkgroep V.I.S. De Open Hof



Twijfel en geloofsverandering

Twijfel jij wel eens over je geloof? Denk jij er wel eens aan om de kerk te verlaten of ben je er al een tijd niet meer geweest? Twijfel jij wel eens over God?

Er zijn in ons land veel mensen (en misschien ben jij er wel één van) die ooit kerkelijk betrokken waren en die nu hun geloof en hun plek in de kerk langzaam aan het loslaten zijn. Net als de kerk binnenkomen en christen worden een grote stap is, kan het verlaten daarvan ook een hele grote stap zijn. Dit kan een eenzame reis zijn. Je verlaat ook een groep mensen, de kerkgemeenschap. Soms is het moeilijk praten met juist deze mensen in je kerk over je twijfels. Daarnaast omdat je ze juist niet mee wilt nemen in je twijfels en onvrede.

Ons (Jeroen Nagtegaal en ds. John Boogaard) plan is om hier, zonder verborgen agenda's, vrij en in alle vertrouwelijkheid over te spreken. Wat gaan we doen? In acht gespreksavonden gaan we, met behulp van een werkboek van de zogeheten 'vrijbuiters' (www.vrijbuiters.org) van



'Not all those who wander are lost.'
J.R.R. Tolkien

Matthijs Vlaardingenbroek, het gesprek aan.

Geen taboes, alles mag gezegd worden.

De groep blijft klein, maximaal 10 deelnemers. Herken jij je in bovenstaande?

Doe je mee? Het is de bedoeling dat je probeert zoveel mogelijk avonden erbij te zijn. En.... je kunt je nu alvast opgeven!!

Data: 22 januari 2024; 5 en 19 februari; 4 en 18 maart; 8 en 22 april; 6 mei

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Locatie: Nader te bepalen

Opgave en/of info: ds. John Boogaard - 0318 543990 -

j.a.boogaard@ziggo.nl

Wandeling PGV.



Zaterdag 13 januari 2024
wordt er weer een
winterwandeling (8,7 km)
georganiseerd door de PGV
Wandelwerkgroep.

Start- en eindpunt:
parkeerplaats aan de
Dwarsweg, tussen het
voormalige 'boefjeskamp' en de camping Ossenberg
te Overberg.

Starttijd: 09.30 uur.

Route: westzijde Bergweg (Overberg-Amerongen) via
o.a. vakantiepark Ginkelduin.



Opgeven voor deze wandeling kan tot vrijdagavond 12 januari 20:00 uur per
mail aan: zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl, of telefonisch bij Geert Flobbe
06-25577943.

Bij opgave a.u.b. 06 nummer vermelden!

Amnesty schrijfactie Turkije: laat Zaterdagmoeders vreedzaam demonstreren

In Turkije komen familieleden van verdwenen mensenrechtenactivisten jaar in jaar uit elke zaterdag bijeen voor een vreedzame demonstratie. In de jaren 80 en 90 arresteerde de politie hun dierbaren, waarna ze nooit meer werden teruggezien. Door buitenproportioneel politiegeweld en onterechte arrestaties maken de autoriteiten het de zogenaamde 'Zaterdagmoeders' onmogelijk om hun demonstratierecht uit te oefenen. Wat kunt u doen?

Schrijf vóór 1 februari 2024 naar de autoriteiten van Turkije. Roep hen op om de Zaterdagmoeders niet meer lastig te vallen. Hun demonstratierecht moet worden beschermd en gefaciliteerd. Klik [hier](#) om de brief af te drukken.

Kijkcijfers zondag 31 december 2023

Direct: 128 Opname 84

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest
www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de
Digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op
www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk
woensdag a.s. worden verstuurd naar
zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.



Protestantse Gemeente
Veenendaal